



IJpegels, februari 2021



Lievendaal in de sneeuw, februari 2021



De moestuin aan de Loderstraat



2

## Groeten uit Lievendaal!

### Oproep

Heb jij nog foto's van leuke activiteiten of andere herinneringen uit de buurt? Stuur ze in en misschien worden ze onderdeel van de buurtwandeling! Kijk op de achterkant van dit krantje voor contactgegevens.



De moestuin als favoriete-plek?

foto's 1 en 2: Igor Vermeer

## Dylana

Dylana is dol op kletsen. Ze maakt graag met iedereen een praatje, of je nou jong of oud bent. Ze racet ook graag met haar step door de buurt. Laatst zag ze dat de vorige editie van Kukelekuuh werd rondgebracht. Ze wilde meteen ook meedoen. Sterker nog, ze trommelde direct nog meer kinderen uit de buurt op om te helpen.



## Ook de groeten van...



Carolien & Steven



Richard



Joop

### Colofon

Kukelekuuh is een uitgave van de Helpende Haan, een initiatief van Caspar de Haan. Kukelekuuh verschijnt een aantal keer tijdens de renovatie van de Airey-woningen. Het idee voor een 'buurkrant' kwam na een rondgang in de buurt waarbij we mooie verhalen hoorden én mensen aangaven dat ze graag meer willen weten over hun burens.

### Contact

Helpende Haan  
post: Diephuisstraat 10 (de brievenbus met lijst eromheen!)  
mail: [helpendehaan@caspardehaan.nl](mailto:helpendehaan@caspardehaan.nl)  
telefoon: 06-28189671



WONBEDRIJF

Lievendaal op z'n mooist

## Groenten uit de buurthof

Meneer Vader vertelt over de groentenhof in de wijk (pag 2)



# Kukelekuuh

editie #3, februari 2021

## Lievendaal op zijn mooist

Dit is de derde editie van Kukelekuuh in Lievendaal. En dat betekent alweer de laatste! Van wie is het veldje aan de Loderstraat? En wat gebeurt daar? Wie is Kamla? En waarom zit er een speciale antenne op een van de huizen?

# Groenten uit Lievendaalse grond

In het midden van de wijk, aan de Loderstraat, ligt een moestuin. Meneer Vader tuint in de groentenhof, speciaal voor bewoners van de wijk.

“Niets smaakt zo lekker als verse oogst uit de eigen moestuin”, vertelt meneer Vader enthousiast. Hij kan het weten. Al jaren verbouwt hij zijn eigen groenten. Eerst in zijn achtertuin en nu in de moestuin midden in de wijk. “Die moestuin is speciaal voor huurders van Woonbedrijf in Lievendaal”, vertelt hij. De grond is verdeeld in zes stukken. Het gebruik van water is de enige kostenpost. En soms wordt er gezamenlijk tuingereedschap gekocht. “Samen zorgen we ervoor dat de groentenhof er op zijn best uit ziet.”

## Kinderen op bezoek

De moestuin is er niet alleen voor buurtbewoners, maar ook voor scholen. “Die kunnen hier altijd een kijkje nemen. Kinderen kunnen zien hoe hier maïs, heel veel pompoenen,



De groentenhof in de zomer vol met groenten

courgettes, rode en witte kolen, rode bieten, wortelen, kruiden en bloemen groeien.” En tijdens de oogst kunnen ze proeven hoe groenten uit de Lievendaalse grond smaken! Heel leerzaam en lekker.

## Niets smaakt zo lekker als verse oogst uit eigen moestuin

### Dahlia's

“Op de plek van de moestuin is jarenlang een Dahliavereniging actief geweest”, vertelt meneer Vader. Vroeger was het kweken van de kleurrijke bloemen typisch iets voor mannen. Het hield ze van de straat en de pastoor had mooie bloemen in de kerk. Tegenwoordig kweken vooral vrouwen dahlia's. De dahliavereniging is 15 jaar geleden opgeheven. Bewoners hebben toen van Woonbe-

drijf toestemming gekregen om het stuk grond te beheren en moestuin aan te leggen.

### Goed bezig

De eerste bewoners in de buurt hadden vaak een moestuin in eigen tuin. Dat was ook zo bedacht. De extra diepe tuinen waren speciaal aangelegd om plattelandsbewoners te lokken.

Een eigen moestuin biedt veel voordelen. Je bespaart geld en je bent goed bezig voor het milieu. Het is leerzaam voor kinderen en volwassenen, en hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Voor tips kun je altijd een praatje maken bij de buurtmoestuin.

Wil je ook een plekje in de buurtmoestuin? Bel eens aan bij de Loderstraat 31.



## Oude spullen? Doe mee met de garageverkoop!

Heb jij nog spullen waar een ander iets aan kan hebben? Doe dan mee met de garage- & tuinverkoop in april.

Rian van Gaal en Hennie van Deventer gaan deze organiseren. Vroeger kende de buurt een veelbezochte rommelmarkt. Die traditie blazen ze zo nieuw leven in. Iedere bewoner van een Airey-woning in Lievendaal kan gratis deelnemen. Je verkoopt je bruikbare spullen vanuit je eigen garage of tuin. Dus begin snel met opruimen. Het inschrijfformulier volgt nog.

info: [bewonersvereniging.bal@gmail.com](mailto:bewonersvereniging.bal@gmail.com)

## Robert & Arsin

Robert woont sinds juni 2020 met zijn zoon Arsin in de Loderstraat. Robert is enorm blij met zijn burens. Van de ene buurman heeft hij een bbq gekregen. De overbuurman heeft hem geholpen met de accu van zijn auto. Het is nu lastig nieuwe mensen te ontmoeten. Maar via de Kukelekuh heeft hij Mardjan leren kennen. Hoe leuk is dat! Ze zijn allebei Iranees en samen gaan ze (online) naar De Bron.

Robert heeft een koksopleiding aan de Rooi Pannen gevolgd. Hij zorgt nu alleen voor Arsin omdat zijn vrouw Sonay tijdelijk niet bij hem kan wonen. Daarom is hij gestopt met zijn Italiaans catering bedrijf. Robert staat graag op ski's. Hij heeft goede herinneringen aan de skipistes in Teheran. In Iran heb je de hoogste skipistes ter wereld! Zin in een praatje of een wandelingetje? Bel gerust eens aan bij de Loderstraat 44.

## Lekker actief: 'buurtmoeder' Kamla

Kamla is een bekend gezicht in de buurt. Ze is een prater én een doener.

Kamla is de buurtmoeder van de wijk en ze praat met iedereen. Het kan zijn dat je haar ook van TV kent, ze deed mee met het programma 'Hotter than my daughter'. Kamla houdt van praten. Heel veel praten. Als ze naar de Lidl gaat, duurt het zeker twee uur voordat ze weer terug is. Wat een gezelligheid.

### Vrijwilligerswerk

Kamla praat niet alleen, ze doet ook veel. Zo organiseert ze al vijf jaar activiteiten voor kinderen in het centrum van Lumens/Dy-

namo Jeugdwerk in Drents Dorp. Denk aan knutselen, gymmen, koken, spelletjes spelen of disco. Toen de activiteiten door de coronacrisis stopten, werd ze actief bij het kookproject 'De Smaken van Lievendaal' van de opvanglocatie Opstart040. Samen met andere vrijwilligers heeft ze verse maaltijden in de wijk bezorgd. Met al deze ervaring zet zij zich nu in voor andere activiteiten.

Wil je ook vrijwilligerswerk doen voor de buurt? Spreek Kamla aan op straat en ze helpt je op weg! Of stuur een mail naar [strijpmeerhoven@wijeindhoven.nl](mailto:strijpmeerhoven@wijeindhoven.nl)



## Rondje wandelen door de buurt

In april is de renovatie van de Airey-woningen afgerond. De Helpende Haan stopt dan in Lievendaal. Maar voordat we vertrekken, sluiten we af met een wandeling door de buurt. De route gaat langs mooie plekjes met bijzondere verhalen. Op dit moment wordt de route samengesteld. We laten je weten wanneer de route klaar is. Dan kan iedereen de wandeling zelf lopen en beleven.



## Wist je dat...



## Vliegtuigfanaat

Wist je dat er een vliegtuigfanaat in de buurt woont?

Met het vliegveld om de hoek is Lievendaal de perfecte plek voor iedereen die van vliegtuigen houdt. Deze meneer heeft zelfs in de nok van zijn Airey-woning een antenne. Met deze antenne kan hij meeluisteren met de gesprekken van piloten en de luchtverkeersleiding. Met de virtuele radar kan hij zelfs tot 450 kilometer zien welke vliegtuigen er vliegen. Op zijn kamer staan verschillende modelletjes van vliegtuigen. Zijn computer staat vol met foto's en filmpjes van de meest bijzondere vliegtuigen die zijn geland. Een echte fan!

## Eenzame toren

Wist je dat er vroeger een hele kerk vastzat aan die alleenstaande toren in de wijk?

De kerk heette de Maria Reginakerk. Hij stond vroeger op de hoek van Loderstraat en de Tellegenstraat. De kerk is gesloopt, maar de toren bleef staan. De slopers waren anders bang dat hij bij de sloop op de woningen aan de Tellegenstraat zou vallen.

Op de hoek van de oude parochie heeft jarenlang een man gewoond. Op een dag werkte hij in de tuin en toen verdween zijn schop in de grond. Wat bleek? De kelder van de kerk was na de sloop volgestort met zand. En daar kon die schop gewoon in! Na de verdwenen schop is toch maar besloten de kelder vol te storten met beton.

