

Rock'n-roll in 1964



Stoelendans in de achtertuin van de Opzoomerstraat 1976

Uit de oude doos

Wat een gezellige plaatjes van vroeger. Er was rock'n-roll, er werd gedanst en er waren veel familiebezoekjes!

Heb jij nog wat oude foto's van leuke herinneringen uit de buurt? Stuur ze in en wellicht staat jouw foto wel in de volgende editie! Kijk op de achterkant van dit krantje voor contactgegevens.



Maria en haar tattoos

Maria woont al 12 jaar in de Fockema Andreaestraat. De nieuwe tattoo op haar onderarm valt meteen op. Nummer hoeveel? Eigenlijk is ze de tel een beetje kwijtgeraakt...

Op haar 18e liet ze haar eerste tattoo zetten en gelukkig zit er tot nu toe geen mislukte bij. Haar tattoos zijn geïnspireerd op Paul Wood. Maria is dan ook een echte fan van metal en deathmetal. In het hardrockcafé Dynamo heeft Maria Steven en Inge ontmoet, die ook in deze buurt wonen. Helaas is dit café al een tijd gesloten. Ben je ook fan van metal of deathmetal? Spreek Maria eens aan!



Lijst zoekt buur!

Heb jij al een foto gemaakt in de lijst? De komende weken gaat de lijst de wijk door, van buur tot buur. Neem hem aan en geef hem door!

Wat moet je doen als je de lijst krijgt?

- Maak een foto met de lijst, het liefst dezelfde dag nog. Dit kan thuis zijn, of in de wijk. Alleen of samen.
- Stuur de foto naar 0628189671.
- Geef de lijst door aan een buur, iemand uit de Airey-woningen in Lievendaal. Je buurman of -vrouw, of iemand verderop. Kies gerust iemand die je niet kent.
- De ontvangen foto's plaatsen we in de volgende editie van Kukelekuuh!

Dat moet in de krant!

Colofon
Kukelekuuh is een uitgave van de Helpende Haan, een initiatief van Caspar de Haan. Kukelekuuh verschijnt een aantal keer tijdens de renovatie van de Airey-woningen. Het idee voor een 'buurkrant' kwam na een rondgang in de buurt waarbij we mooie verhalen hoorden én mensen aangaven dat ze graag meer willen weten over hun burens.

Contact
Helpende Haan
post: Diephuisstraat 10 (de brievenbus met lijst eromheen!)
mail: helpendehaan@caspardehaan.nl
telefoon: 06-28189671



Ik heb een mooi verhaal

Heb jij input voor de krant? Deel het met ons!

- een **goed verhaal** / een **mooie foto** (van je huisdier, je gezin of bijvoorbeeld een wandeling in de buurt)
- een **leuke herinnering** / een **uniek interieur** / een **tekening of schilderij** / een **vraag over de buurt** waar je een antwoord op wilt/ een **oproep** voor je burens / **informatie** over de buurt / een **bijzondere buurman of -vrouw** / iets anders...



Opgegroeid tussen de grindtegels en bomen

Steven Kosters neemt ons mee terug in de tijd (pag 2)

Kukelekuuh

editie #2, januari 2021

Lievendaal toen & nu

Dit is de tweede editie van Kukelekuuh in Lievendaal. Hoe zag Lievendaal er vroeger uit? En wat deden de bewoners in die tijd? In deze editie kun je lezen wat er allemaal is veranderd en hoe de buurt er nu uitziet.

Opgegroeid tussen de grindtegels en de bomen

Olleke Bolleke, juffrouw Jansen, Theo Habraken, Klaartje of Pietje Plek - gaat er al een belletje rinkelen? Steven Koster neemt je mee naar zijn jeugd in deze buurt, waar 'de Kosters' al drie generaties (!) wonen.

Hoi! Ik ben Steven Koster, 50 jaar en opgegroeid in de Airey-woningen van Lievendaal. In 1990 vertrokken -nèt twintig en verliefd - maar na vele verhuizingen in 2014 weer terug naar waar het thuisgevoel het sterkst is: in Lievendaal!

Drie generaties in Lievendaal
Mijn vader Jaap kwam in 1949 als vierjarige met het gezin op het Simonspad wonen. Zij waren de eerste lichter bewoners. Hij leerde fietsen in deze wijk en haalde er kattenkwaad uit. Met zijn Kroidler of Zundapp (allebei oude brommers) scheurde hij door de buurt en ging hij als een Stripse Elvis achter de meisjes aan. Eind jaren zestig trouwde hij met m'n moeder en verliet het ouderlijk huis.

In 1973 kwam ik als driejarige in de Opzoomerstraat wonen met m'n broertje, m'n vader en moeder. Terug



Steven Koster leerde fietsen in de wijk

in de Lievendaal dus. Ik ging naar Olleke Bolleke (de crèche; een houten keet bij de Maria Reginakerk van Pastoor Hurkmans). Op de kleuterschool zat ik bij juffrouw Janssen en juffrouw Nel. En tot slot ging ik naar de Lievendaalschool (nu 'de Schakel') met meneer Nijhof van de zesde klas aan het hoofd.

Prachtjeugd

Ik heb er een prachtjeugd gehad! Ook ik leerde fietsen in deze wijk. Ik weet nog hoe we gingen 'stoerprandje butsen' in de Josephus Jittastraat. Ook speelden we balverstopperij in de Tellegenstraat en gingen we 'belletje trekken' in de Vigliuslaan. In het raketspeeltuintje staken we kanonslagen in hondendrollen en speelden we vangertje-en-verlos. We speelden soldaatje in de huizen van de Polynormbuurt tijdens de grote renovatie. Goiden ruitjes in van de leegstaande kerk en deden verstopperij in de bibliotheek. We speelden spoorzoekertje in de

buurtgangetjes, voerden buurthond Rakker met alles wat we konden vinden en speelden voetbal achter de LOM(p)-school. We kropen in tapijttrollen in de kelder van het Tapijtcentrum, waar het altijd lekker

Mijn familie woont dit jaar maar liefst 72 jaar in deze wijk

rook, en moesten soms wegrennen voor Theo Habraken. Hij was de schrik van de buurt. Als we honger hadden, haalden we een frietje of een ijsco bij Pietje Plek of - later - bij De Lekkerbek. Ik heb zoveel goede herinneringen; de lijst is oneindig!

Snoep haalde je bij Klaartje of bij 'Jacqueline', zoals we de waterette naast het Tapijtcentrum noemden. Voor Suskes & Wiskes, piepschuimen vliegtuigjes, knickers, poesieplaatjes of Lego gingen we naar de hoek bij Voorhoeve. Bij mensen met een grote antenne op 't dak belden we



aan voor QSL-kaarten. Of we jatten statiegeldflessen achter bij de parkeerplaats bij de Albert Heijn aan de J. Buijslaan om voorom weer in te leveren (bleef natuurlijk niet goed gaan haha), schitterend!

Schoonheidsprijs

Mijn familie woont dit jaar maar liefst 72 jaar in deze wijk. De schoonheidsprijs zullen de huizen hier wellicht nooit winnen, maar in het decor van deze lelijke grindtegels tussen de mooie hoge bomen ligt voor mij een prachtige schat aan herinneringen verborgen. Ik hoop dan ook dat mijn toekomstige kleinkinderen hier ook leren fietsen.

Amy van Gaal

Sommige families wonen al jaren in deze buurt. Amy is al de derde generatie. Opa en oma Van Gaal woonden in de Tellegenstraat 45. Vader en moeder van Gaal wonen op Pestelpad 8.

Amy heeft twee leuke kinderen. Ook de jongste generatie groeit dus op in deze buurt!



Kevin & Tim

Kevin en Tim wonen in de Van der Muydenstraat. Vanwege de lockdown zijn ze nu vooral binnen. Maar ook binnen is genoeg te doen: zoals een kaartenhuis bouwen of spookje spelen. Voor de foto zijn ze toch maar even onder het doek vandaan gekomen. Ook leuk: Kevin en Tim hebben meegeholpen dit krantje rond te brengen!



Online met je burens

Vind je het leuk om in contact te zijn met je burens? Mooi! Dat kan ook op Facebook. BAL, de Buurtvereniging voor Airey-woningen in Lievendaal heeft al een pagina, maar nog leuker is een Facebook-groep. In een groep kan iedereen activiteiten en ideeën delen, een oproepje doen of herinneringen ophalen met oude foto's.

Voor deze groep zoeken we een beheerder. Dat is niet veel werk en kan veel moois opleveren. Iets voor jou? Laat het ons weten!

Zien wij elkaar op Facebook?



Hoe Smaakt Lievendaal?

Heb je gehoord van De Smaken van Lievendaal? Het afgelopen jaar is onder die naam heel wat gekookt én gegeten in de wijk. Burens konden elkaar opgeven voor een of meer maaltijden. Zo werden veel mensen geholpen aan een maaltijd en het was natuurlijk fijn dat anderen dat voor hen kookten.

Hoe Smaakt Lievendaal heeft ook mooie verhalen opgehaald uit Lievendaal (het gaat hier over de hele wijk). Over buurtbewoners, familie, hobby's en vooral ook...eten! Deze verhalen en lekkere recepten zijn gebundeld in een prachtig boekje. Als het goed is heb jij er ook een op de mat gekregen. Ben je net nieuw in de buurt of heb je het boekje niet ontvangen? Neem contact op met het Wijkcentrum.



Wist je dat...

Hennie van Deventer neemt ons mee door de buurt, met haar camera.

Fotografie is één van Hennies hobby's. Daarom heeft ze voor Kukelekuuh wat foto's gemaakt in de buurt. Hennie woont al bijna haar hele leven in de wijk. Eerst in de Tellegenstraat. Toen ze trouwde, verhuisde ze naar de Loderstraat. Tijdens de renovatie in 1981 ging ze naar het Van der Vlugtpad.

Wist je dat...

.. op de Noord Brabantlaan nog een dakgevel met het originele patroon te zien is? Weet jij welke woning Hennie hier heeft gefotografeerd?

... het Kluitpad de enige doodlopende straat in de buurt is? Hier is de mooiste voortuin van de buurt te vinden!

...op de hoek van Van der Muydenstraat, op nummer 34, vroeger snoepwinkelje 'Bons' zat?

... in een voortuin in de Loderstraat een mini-vrachtwagentje staat geparkeerd?

... er tussen de Airey-woningen in Lievendaal enorm veel mooie hoge bomen staan? Natuurlijk! Deze boom, op de hoek van de Landweg - Loderstraat, is lekker dik. Hij heeft een stamomtrek van 4.20 m!

Heb jij nog weetjes over de buurt? Deel ze met ons, en wij zetten ze in de volgende editie van Kukelekuuh!