



Loes de postbode

Kijk haar eens stralen op deze regenachtige dag! Door weer en wind bezorgt ze de post in Lievendaal. In januari 2021 brengt Loes alweer zeven jaar brieven en kaarten rond in deze buurt.



Uit de oude doos

Om alvast in de kerstfeer te komen: Lievendaal in de sneeuw in 1999.

Heb jij nog wat oude foto's van leuke herinneringen uit de buurt? Stof de fotoalbums af, haal herinneringen op tijdens de kerstdagen en deel deze met ons. Wellicht staat jouw leuke foto wel in de volgende editie!

Lekker puzzelen!

Zoek deze woorden:

- Airey
- BAL
- Bertje
- bloem
- buren
- buur
- Caspar
- duurzaam
- foto
- Haan
- hond
- huis
- huren
- Lievendaal
- Loes
- spel
- straat
- systeembouw
- tuin
- wonen

B	L	A	A	D	N	E	V	E	I	L
E	U	O	O	B	S	D	T	T	E	W
E	J	R	S	W	U	U	H	P	T	C
H	T	T	E	O	I	U	S	O	A	H
U	A	A	R	N	R	R	R	S	N	B
I	I	A	U	E	I	Z	P	F	L	D
S	R	R	N	N	B	A	L	O	E	S
S	E	T	B	E	R	A	E	T	S	t
S	Y	S	T	E	E	M	B	O	U	W

De overgebleven letters vormen een uitdrukking.

Dat moet in de krant!

Ik wil wel meehelpen!

Heb je zin om mee te helpen met het maken van de krant? Leuk!

Denk aan **schrijven, fotograferen** of **informatie verzamelen**. Of misschien ben je goed in het maken van een **puzzel** of een **strip**. Of wil je de krant **rondbrengen**?

Heb jij input voor de krant? Deel het met ons!

een **goed verhaal** / een **mooie foto** (van je huisdier, je gezin of bijvoorbeeld een feestje in de straat) / een **leuke herinnering** / een **uniek interieur** / een **tekening** of **schilderij** / een **vraag over de buurt** waar je een antwoord op wilt/ een **oproep** voor je buren / **informatie** over de buurt / een **bijzondere buurman of -vrouw** / iets anders...

Ik heb nog foto's van hoe de buurt vroeger was...

een buurt om in te lijsten!



Airey-woningen
jouw woning als inspiratie voor de toekomst (pag 2)



Kukelekuuh

editie #1, december 2020

Buurt in beeld

Dit is de eerste editie van Kukelekuuh in Lievendaal. Via deze 'buurkrant' brengen we jouw buurt en buurtgenoten in beeld. Deze krant is een initiatief van de Helpende Haan. Wij verzorgen sociale projecten in buurten waar renovatiebedrijf Caspar de Haan aan het werk is.

Colofon
Kukelekuuh is een uitgave van de Helpende Haan, een initiatief van Caspar de Haan. Kukelekuuh verschijnt een aantal keer tijdens de renovatie van de Airey-woningen. Het idee voor een 'buurkrant' kwam na een rondgang in de buurt waarbij we mooie verhalen hoorden én mensen aangaven dat ze graag meer willen weten over hun buren.

Contact
Helpende Haan
post: Diephuisstraat 10 (de brievenbus met lijst eromheen!)
mail: melvin@morgenmakers.nl
telefoon: 06-28189671



Jouw woning: inspiratie voor de toekomst!

Lelijk, saai of slim - iedereen heeft wel een mening over de Airey-woningen waar jullie in wonen. "Als je het verhaal kent, ga je het waarderen", zegt Harrie van Helmond van Stichting Wederopbouw Eindhoven.



Een Airey-woning in aanbouw (Fotocollectie Anefo Reportage, CC)

Eerst naar het verleden: Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote woningnood. In de zoektocht naar oplossingen, bedacht Edwin Airey een slim systeem waarmee woningen snel, goedkoop en efficiënt gebouwd konden worden: de Airey-woning. Harrie van Helmond: "Door de oorlog was er een tekort aan materialen. Met zo min mogelijk materialen moesten zoveel mogelijk huizen worden gebouwd." Tussen 1945 en 1965 zijn er in Nederland 9.974 Airey-woningen gebouwd.

"De Airey-woningen in Lievendael waren vooral nodig om bijvoorbeeld de arbeiders van Philips te huisvesten", vervolgt Van Helmond. "Het bedrijf groeide snel en had werknemers nodig. Er moest dus veel bijgebouwd worden."

Airey is kenmerkend voor woningen van net na de oorlog

bouw ben je snel uitgepraat, die zijn gewoon heel goed. De systeembouw is echt kenmerkend voor naoorlogse woningen. En juist omdat iedereen er iets van vindt, moet het behouden blijven."

Toekomst

"Systeemwoningen zijn de woningen van de toekomst", schreef *Eindhovens Dagblad* deze maand. Systeembouw

rey-woningen zijn gesloopt vanwege de gehorigheid, de slechte warmte isolatie en omdat niet iedereen de woningen mooi vindt. Stichting Wederopbouw Eindhoven zet zich nu juist in voor het behoud van de overgebleven woningen. "Over de architectuur kun je uren praten, je kunt het mooi of lelijk vinden. Maar over de betaalbaarheid en de systeem-

is dus terug. Dat is niet zo vreemd: ook nu is er een grote vraag naar betaalbare woningen én willen we zo min mogelijk materiaal gebruiken. Niet door een tekort maar vanwege duurzaamheid. De technieken zijn inmiddels zo verbeterd dat de minpunten van de naoorlogse woningen, zoals tocht en gehorigheid, voorkomen kunnen worden.

Die opvallende woning van jou is dus een inspiratie voor de woningen van de toekomst!

Stichting Bescherming Wederopbouw erfgoed Eindhoven gaat bij onderhoud, renovatie, verduurzaming en herbouw van wederopbouw erfgoed in gesprek met woningbouwverenigingen, ontwikkelaars en bewoners. Zo probeert ze tot ontwerpen te komen die respect tonen voor de historische kenmerken en voldoen aan de wensen van de gebruikers.

Meer informatie of meehelpen? Stuur een mail naar secretariaat@stichtingwederopbouw eindhoven.nl

Farmani & Adam

Farmani is graag creatief bezig, ze houdt van tuinieren en gaat graag naar de kerk. In de mozaïek op de muur en rond de deuren zie je haar Perzische roots terug. 11 jaar geleden kwam ze naar Nederland, en ze kan nog wel wat taalhelp gebruiken. Zou jij haar willen helpen? Wie weet krijg je er wel een knipbeurt voor terug. Zoon Adam speelt graag op de Nintendo, of lekker buiten! Bel eens aan bij Vigliuslaan 16!



Opa Bertje blijft gewoon in de buurt

Albert Fisser, beter bekend als 'Opa Bertje', is onlangs verhuisd van een van de Airey-woningen naar een nieuw seniorenappartement aan de rand van zijn oude buurtje. Hij is apetrots op zijn nieuwe woning.

Begin jaren '70 trok Opa Bertje met zijn jonge gezin in een van de Airey-woningen. Samen met zijn vrouw genoot hij van de buurt en vooral van hun tuin. "Maar ik ben nu alleen en het lukt met niet meer om deze goed bij te houden."

Aan de buitenmuur van zijn woning hingen lieveheersbeestjes en andere versier-

sels van beton. Hij maakte deze samen met zijn vrouw en verkocht ze ook aan liefhebbers. Ze zijn over de hele wereld terug te vinden: "Van diverse tuintjes in Lievendael tot aan Suriname, Italië en Canada aan toe."

Bloempotje

Opa Bertje heeft veel herinneringen aan de buurt. Nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld zijn er meerdere keren bloemetjes uit zijn tuin gestolen. Maar vervolgens vond hij een aantal keer een bloem in een potje op het bankje voor zijn huis. Tot op de dag van vandaag weet hij niet van wie dit mooie gebaar afkomstig is.



'Opa Bertje' op het balkon van zijn nieuwe appartement

Bewonersvereniging BAL

Wist je dat de Airey-woningen in Lievendael een eigen bewonersvereniging hebben? Sinds 1997 bestaat Bewonersvereniging Airey-woningen Lievendael (BAL). Ze organiseren allerlei activiteiten, zoals de route van het artikelje hiernaast.

Als Covid-19 het toelaat komt er in het voorjaar ook een kofferbakverkoop. Eerder hebben zij geholpen met het opfleuren van de buurt en hebben zij rommelmarkten georganiseerd.

Heb jij zelf nog een leuk idee, wil je helpen met het organiseren van activiteiten of aansluiten als bestuurslid? Huub, Gerard, Jos, Miriam en Rian kunnen altijd wat hulp gebruiken!

Ook zeker van jonge buurtbewoners. Bel gerust naar 06-41806330 (Huub).

> Rian en Huub, twee van de bestuursleden van BAL
v Jaarlijkse rommelmarkt (foto uit 2015)



Het Kind

De kinderen van Wineke zijn al een tijdje het huis uit. Toch is ze nog vaak omringd door kinderen. Als taxichauffeur rijdt ze met veel plezier leerlingen van en naar het speciaal onderwijs. En als Wineke van huis is, houdt 'het kind' haar woning in de gaten. Heb jij het wel eens zien staan?

Het mysterie van de verlaten toren...

Hij is vanuit bijna elke Airey-woning te zien: de toren van Lievendael. Maar ken jij het verhaal achter deze toren? Het lijkt een kerktoeren. Maar waar is de kerk? Of is het toch iets anders?

De buurtvereniging van de Airey-woningen in Lievendael (BAL) vertelt er meer over in hun bijdrage aan een loop-/fietsroute door de wijken Lievendael, 't Ven en Drents Dorp. Deze route is nu in de maak. Aan de route liggen punten met historische verhalen. Zo wandel je langs de historische hoogpunten van de wijk. Weet jij bijvoorbeeld in welke buurt een vliegtuig is neergestort? Het zijn bijzondere weetjes voor aan de keukentafel, maar nog leuker is dat je na de route op een andere manier naar je omgeving kijkt. De voorbereidingen zijn in volle gang, in de tweede helft van 2021 moeten ook bordjes met tekst langs de route geplaatst zijn.

De toren steekt overal bovenuit

